

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

(Psalm 121,1-2)



Loslaten....misschien wel het moeilijkste dat er is in het leven. Wat een grote leegte laat ze achter bij ons maar ook bij vele anderen. Overal waar zij ging heeft ze een enorme getuigenis achter gelaten. De vele kaarten, telefoontjes en bloemen waren in een woord ontroerend. Ze las de kaarten zelfs meerdere keren want die gaven haar troost. Maar een nog grotere troost is het te weten, dat ze nu op een plek is waar geen lijden of pijn meer is. Dat ze nu bij Jezus is, bij haar vader, moeder en zus Liesbeth. Wij zullen haar ontzettend missen en wij zijn haar dankbaar voor de sterke vrouw, moeder en oma die ze was voor ons, voor de mooie tijden en herinneringen die we hebben. Ze was een echte rots in de branding, ze stond altijd voor iedereen klaar. Maar nu mag ze rusten en op een dag zijn we allemaal weer samen. Daar zien we ook naar uit en dat is onze troost in deze moeilijke tijd van loslaten.

Heel verdrietig, maar dankbaar voor alle goede herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vrouw, moeder en oma.

Tineke Ticheler- van der Meulen

4 juni 1953 - 21 maart 2020



Wim Ticheler

Jantina, Esther & Matt

Christiaan, Judith, Eva en Mila

Tineke wordt op donderdag 26 maart begraven in besloten kring. De dienst, die in de Schuilplaats plaats zal vinden, wordt via de radio en de website (www.deschuilplaats.nl) uitgezonden voor alle mensen die vanwege het coronavirus niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn.